



# EL MOLINO SANTISTEBAN

in Guaro

*'Zo'n magisch plekje vinden, bleek gewoon een kwestie van googlen'*

In 2009 verruilden Madeline (50) en Gerard (52) hun hectische jonge gezinnen - bestaan in voor een ware *team effort* in Zuid-Spanje. 's Avonds kruipt Madeline achter de potten en pannen en speelt Gerard zijn rol als kelner met verve.



*Dankzij 24/7 kabbelend water op de achtergrond hoeft in EL Molino niemand schaapjes te tellen voor een goede nachtrust.*

## In een vorig leven...

**Gerard:** 'Woonden we in Haarlem, werkten we in Amsterdam, losten we elkaar voortdurend af met halen, brengen - en de opvang - van onze kinderen. In het weekend pufden we uit. Niet bepaald *fulfilling* voor de rest van ons leven. Na onze wereldreis van anderhalf jaar in 1998 leefden we met het gevoel binnen twee jaar weg te zijn. Het duurde iets langer, maar hier zitten we dan toch.'



## Hadden jullie al iets met Andalusie?

**Madeline:** 'Spanje leek ons een plezierig land om een bedrijf te starten. Het is relatief goed georganiseerd en niet te ver weg. We begonnen onze zoektocht in het noorden, rond Barcelona, tot we ons rot schrokken van de prijzen. Dit magische plekje bij de molen vonden we gewoon via Google! Het was eerder ook een B&B, tot de eigenaren uit elkaar gingen. In de tussentijd was het pand behoorlijk overwoekerd en de tuin een ware jungle. Maar de ligging is fantastisch, zo tussen het driehoekje strand, Ronda en Málaga en tegen natuurreservaat Sierra de las Nieves aan. We hebben zo'n twee jaar op en neer gependeld om te klussen. Ondertussen werkten we in Nederland voor de inkomsten.'



## Hebben jullie je doel in het leven gevonden?

**Gerard:** 'Ik droom nog wel eens dat ik mijn oude kantoor binnenloop en dat dit Spaanse bestaan voorbij is... vreselijk! Fysiek is het absoluut zwaar, zeker omdat we ook dagelijks koken. Maar het geeft zo'n kick iedereen te zien genieten. Daar tegenover staat dat we in de winter kunnen doen wat we willen. We hopen dit ook nog lang vol te houden.'

**Madeline:** 'Maar eerst de kinderen door school heen loodsen. Het zal me niks verbazen als ze teruggaan voor studie of werk en daarna weer terugkomen. Wie weet hebben wij tegen die tijd een oude ruïne opgeknapt die we verhuren... of we wonen er zelf.'

## Tips van Gerard en Madeline

- Wandel langs 'onze' rivier, **El Rio Grande**, en je loopt ook zo de heuvels in. Ongerept, maar goed begaanbaar met grote natuurlijke variatie. Prachtig, of je nou één of acht uur de hort op gaat.
- **Barranquismo** in de Sierra de las Nieves, 15 minuten van El Molino, met een spectaculaire rivierafdeling in de Rio Grande.
- **Casarabonela** is klein dorp vlakbij. Eten en drinken in *Bar Nuevo* bij het Plaza Buena Vista. Hier kom je voor de sfeer en het uitzicht vanaf het balkon.

*Andalusische zonnebloemenpracht.*



## Waar zijn jullie het meest trots op?

**Gerard:** 'Onze kinderen. Ze zijn geweldig ingeburgerd, veel meer dan wij.'

**Madeline:** 'Zodra ze de poort uit lopen, zijn ze Spaans. Ze hebben vrienden en spreken de taal vloeiend. In mei vieren ze hier de Romería; staat onze dochter tussen al die mensen de flamenco te stampen en olé te roepen. Prachtig.'



## / INFORMATIE

[hotel-molino.com](http://hotel-molino.com) is open vanaf maart tot november. > Overnachting: v.a. € 80 p/n, incl. ontbijt. > El Molino ligt 56 km vanaf vliegveld Málaga. > Elke avond wordt er een driegangenmenu geserveerd (kinderen eten vooraf apart). > Het huis is ook in zijn geheel af te huren voor groepen.